



### *Familiespejdersangen*

Mel.: Nr. 264 Tudekiks (omkvæd)

Nu er spejderne kommet.  
Vi skal ud på mark og sti,  
syng sange rundt om bålet  
og sove i det fri.  
Vi er seje, vi er rå.  
Det er os, der er de blå.  
Det er derfor  
vi har uniformen på.

### *Patruljeråb*

MI-MI-MI (stamp med en fod)  
KRO-KRO-KRO (slå på lårene)  
MI-KRO-BER (englehop)



### *Divisionssang*

Mel.: Nr. 110 Spejderbror  
(første vers)

Spejderbror! Her er min hånd.  
Fast vi kæden slutter.  
Liljens ring binder som bånd,  
sammen i broderskabsånd.  
Smedet er kæden af stærke arme,  
gennemglødet af hjertes varme.  
Du og jeg – det er et ord:  
Patruljens og troppens bror!



### *Legesang*

Nr. 126 Jeg er en lille undulat

Jeg er en lille undulat.  
Jeg har så ondt i min mave.  
For dem jeg bor hos, ja dem jeg  
bor hos.  
De er så nærig, så nærig.  
De giver mig sild hver eneste dag.  
Men det vil jeg ikke have.  
Nej jeg vil hel're, nej jeg vil hel're  
Ha' Coca Cola og is.

(bevægelser som beskrevet i sangbogen)



### *Legesang*

Nr. 101 – Vi lister os af sted

Vi lister os af sted på tå,  
når vi skal ud i skoven.  
Vi kigger lidt på søens blå  
og himmelen foroven.  
(lister på stedet)  
Og når vi rigtig stille går,  
det hænder, at vi øje får  
på dyr, der har hjemme  
i skov og krat.  
(hænder som en kikkert)  
Og som ikke kan li'  
vi med larm ta'r fat.  
(finger på munden)



### *Nr. 253 – Når flaget hejses*

Der er ingenting der maner  
som et flag der går til top.  
Mens det drager vore hjerter  
og vort sind mod himlen op.  
Og det vajer under saling,  
som en flammende befaling.  
Å, men også som en hvisken om  
Det største som vi ved.  
Ikke din og ikke min,  
Men hele folkets evighed.



### *Nr. 252 – Når flaget tages ned*

*Fra himlen er du faldet,  
du Danmarks helligdom,  
did har du kæmper kaldet,  
som verden leder om.  
Så længe rygtet svinger  
sig over land og sø,  
mens Nordens harpe klinger,  
din ros skal ej uddø.*



### *Nr. 63 – Når vi står i rundkredsen*

Nu flyver mørkets fugle ud  
med tyste vingeslag.  
Mens dagens sønner skikker bud  
om festligt vennelag.  
  
Hej Spejder, vil du bære ved  
til broderskabets bål.  
Nu mødes de som sammen stred  
for løftets store mål.



### *Spejderråbet*

Tjickerlicker, tjickerlicker  
Tjau, tjau, tjau  
Bommelacker, bommelacker  
Bau, bau, bau  
Tjickerlicker, bommelacker  
Zis, bom, bah  
Det Danske Spejderkorps  
Rah, rah, rah